

Verslag jeugddag roofvissen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze jeugdafdeling

In eerste instantie zou de jeugddag plaatsvinden op 24 oktober 2010. Door de voorspelling van slechte weersomstandigheden (veel regen, harde windstoten en mogelijk onweer) voor deze zondag hebben wij als jeugdcommissie besloten de jeugddag te verplaatsen naar zondag 7 november 2010. De voornoemde voorspelling is helaas slechts gedeeltelijk uitgekomen. Maar wij wilden onze jeugdleden een bijzondere dag bezorgen. Hiervoor hebben wij 'slechts' 7 seniorleden bereid gevonden de deelnemende jeugdleden uit te nodigen voor een dagje roofvissen uit de boot. Omdat veel van onze jeugdleden nog nooit of slechts een enkele keer op roofvis gevestigd hebben vanuit een boot. En omdat vele jeugdleden hebben aangegeven dit graag eens te willen doen!

Grote dank gaat dan ook uit naar deze seniorleden met in het bijzonder Dirk Schonenberg die op de dag zelf nog besloot twee jeugdleden mee te nemen in zijn boot.

De jeugddag was geen wedstrijd maar erop gericht de jeugdleden een eerste (of nadere) kennismaking met het roofvissen vanuit de boot te laten maken. De verschillende roofvistechnieken werden toegepast Slepand met kunstaas of dode aasvis, verticalen met shads, en dergelijke. Het catch & release principe werd toegepast; de gevangen vissen zijn netjes teruggezet.

Hierna volgt een verslag van deelnemer Brian v.d. Zeeuw.





Mijn naam is Brian v.d. Zeeuw en ik heb deelgenomen aan de jeugddag van H.S.V. De Leede. We gingen vanuit bootjes op roofvis vissen omdat vele jeugdvissers geen boot tot hun beschikking hebben of het materiaal ervoor. Dus vandaar dat ik dit zeker niet wilde missen. Helaas moest de dag één keer verzet worden vanwege de slechte weersvoorspelling. De dag voordat we zouden gaan vissen al mijn spullen in orde gemaakt want het zou de volgende dag heel vroeg worden. Helaas zat het weer ons dit keer ook niet echt mee; het regende flink waardoor ik al vrij nat op de verzamelplek aankwam. Toen iedereen er was, werden er groepjes gemaakt en gingen we weg met de boot (ik zat bij Frank in de boot). We zouden die dag met dobbers en sardines als aas al slepend achter de snoek aan gaan, helaas leverde dit geen snoek op. Toen gingen we over op slepen met kunstaas (jerkbaits, spinners, pluggen). Na een tijdje te hebben rondgevaren kreeg ik een aanbeet die ik miste, helaas! Toen we verder gingen onder een brug door was het raak. Er klapte vol een snoek op mijn plug. Snel aanslaan en drillen geblazen. Geen hele grote 'dame' maar toch een snoek gevangen! Het was inmiddels tijd om weer te verzamelen in het Park. Toen we daar aankwamen verkleumd van de kou hoorden we dat er niet veel was gevangen: 1 snoekbaars, 1 snoek en wat baarzen. Daarna zijn we lekker met zijn allen een patatje gaan eten. Leuk om elkaars ervaringen te delen en na te praten over de dag. Al met al een geslaagde (koude) dag. Veel geleerd en ondanks het slechte weer plezier gehad.



Alexander Rietmeijer was ook één van de gelukkige deelnemers die deze jeugddag een roofvis wist te vangen: een leuk snoekbaarsje. Zijn eerste hebben wij vernomen. Trots dat hij is op deze vangst! Proficiat Alexander!