

Verslag jeugdviskamp EK 2003

Zoals u wellicht weet is de organisatie van het Europees Kampioenschap wedstrijdvisserij senioren zoet voor 2003 op verzoek van de NVVS door de CIPS toegewezen aan Nederland. Het EK 2003 vond plaats in het weekend van 12 en 13 juli jl. aan het Noord-Willemskanaal in Vries (tussen Groningen en Assen). Hier streden de beste vissers uit 23 landen om het Europees eremetaal. De week ervoor vonden de officiële trainingen plaats. Het Nederlandse team bestond uit ex-Europees kampioen Bert Aufderhaar, Jelle Schrijver, Jo Adriolo, Rob Kuil en Martin te Pest. Een zeer sterk team dat een goede kans maakte op het kampioenschap. De concurrentie was echter groot. De top uit Engeland, Frankrijk, Italië en niet te vergeten de regerend kampioen België was present. Kortom, genoeg ingrediënten voor een uitermate spannende strijd op hoog niveau. En dat bleek al na de eerste wedstrijddag toen de Nederlandse ploeg vierde stond achter Frankrijk, Engeland en Hongarije. De Nederlander Bert Aufderhaar wist deze eerste dag zijn sector te winnen met ruim 6 kilo en had daarmee het hoogste daggewicht en een zeer goede uitgangspositie voor de titel. Het Nederlandse team had vertrouwen voor de tweede dag en het kwam goed. Nederland pakte achter Europees Kampioen Engeland en nummer twee Frankrijk een verdiende bronzen plak. Bert Aufderhaar kon jammergenoeg zijn eerste plaats niet vasthouden. Hij werd tweede achter de Fransman Didier Guessard en voegde hiermee aan zijn eerder behaalde Europese titel een mooie zilveren plak toe. De Nederlandse ploeg heeft hard gewerkt voor een goed resultaat al hoewel er misschien nog meer had ingezet. De conclusie is wel dat Nederland na 10 jaar weer terug is op internationaal niveau.

Gekoppeld aan het Europees Kampioenschap 2003 organiseerde de NVVS samen met de federatie Groningen-Drenthe een jeugdviskamp onder de naam *FISHING FOR EVER*. Op nog geen 30 meter afstand van het wedstrijdparcours waren een negental tenten geplaatst. Hierin verbleven in totaal ruim 100 kinderen en 40 begeleiders om de Nederlandse ploeg aan te moedigen en om de beste vissers van Europa in levenden lijve te ontmoeten. En natuurlijk mochten ook wij deze kans niet laten schieten om naar dit spectaculaire evenement, dat tenslotte niet elk jaar in Nederland wordt gehouden, te gaan.

In februari van dit jaar hebben onze jeugdleden een inschrijfformulier voor het jeugdviskamp ontvangen. 11 jeugdleden melden zich aan en onder begeleiding van de heren Ron van Leeuwen, Henny Koppers, Jos Caspers, Jan-Willem Blonk en Peter Duijnhoven hebben zij deelgenomen aan het jeugdviskamp. Een verslag van het jeugdviskamp samengesteld uit ons logboek van het jeugdviskamp wat de deelnemers hebben gemaakt, kunt u lezen na deze algemene beschrijving. Jos Caspers heeft trouwens tijdens het jeugdviskamp met zijn digitale camera een groot aantal foto's genomen, welke samen met de verslagen van de deelnemers op onze website zijn geplaatst door onze webmasters. Tenslotte willen wij namens de jeugdafdeling van onze vereniging via deze weg de organisatoren van het jeugdviskamp en het EK 2003 bedanken voor de drie fantastische dagen.



Vrijdagochtend 9.00 uur. De deelnemers aan het jeugdviskamp verzamelden zich op de Gemeentehaven. De auto's van de begeleiders werden ingeladen met onze spullen. Vervolgens even met z'n allen op de foto en rijden maar. Op weg naar Vries. (ROEL MUNNEKE)

Om 12.15 uur kwamen we aan in Vries. We gingen eerst onze legertent inruimen en daarna gingen we lunchen. S' middags was er geen tijd meer om zelf te vissen dus gingen we naar de laatste training van de deelnemers aan het EK kijken. Ook hebben we gevoetbald, gevolleybald en een watergevecht gehouden. (KEVIN KOPPERS)

S' avonds om 19.00 uur was de officiële opening van het EK met een vlaggenparade en de voorstelling van de teams. Kinderen van andere verenigingen droegen de vlaggen van de 23 landen. Verder deden we een zeskamp met allerlei spelletjes zoals met zijn drieën in skies lopen, vissen onthaken enz. (MARCO VAN LEEUWEN)

Na het zeskamp gingen we naar de tent om te slapen. Denk het niet! Lekker keten en een kussengevecht houden met Peter. We hebben niet veel geslapen. En dat kon je de volgende ochtend bij het ontbijt wel merken. Het eten was trouwens erg lekker. (RUBEN CASPERS)



Zaterdagochtend om 11.00 uur begon de eerste wedstrijd van het EK. De vissers van het Nederlandse team vingden goed en die middag kwamen ze plotseling nog even langs in het kamp toen wij de cursussen over wedstrijdvisserij volgden. We gingen met alle deelnemers aan het kamp en het Nederlandse team op de foto en daarna was het natuurlijk handtekeningen verzamelen. (NIELS GROEN IN 'T WOUDE)

Zaterdagavond gingen we dan eindelijk zelf vissen. Ik zat samen met Kevin, Ruben, Niels en Hans in de groep van Peter. We moesten een naam voor onze groep verzinnen en dan een spandoek maken. Peter heeft de naam 'De Torrepikkers' verzonnen. Torrepikken betekent namelijk het zo snel mogelijk zoveel mogelijk (kleine) vissen vangen. En bij ons mini-EK van die avond ging het om de lengte van de gevangen vis en het aantal gevangen vissen. (LUUC VAN LEEUWEN) Helaas bleek het erg moeilijk om een visje te vangen. Er waren acht meisjes die meevisten en hiervan ving er zes één of meerdere visjes. De grootste vis, een paling van 28 cm werd nota bene gevangen door een meisje. De jongens moesten zich diep schamen! Een schrale troost voor ons was dat ons spandoek door Ed Stoop, de presentator van Vis-TV, werd gekozen tot de mooiste van allemaal. Hiermee wonnen we allemaal een madenbak waarin nog vier kleinere madenbakken waren verstopt. Super handig, man! (HANS FINGER). Onze groep ving slechts twee vissen. Ondanks dat we toch regelmatig beet kregen. Kevin en ik waren de enigen van alle jongens van onze vereniging die een vis (allebei een pos) ving. (NILS VAN DE AA)

Zaterdagavond na de prijsuitreiking van het mini-EK kon het feest weer beginnen. In de tent tegenover die van ons zat een groep Friezen. Nou, die gasten kunnen er ook wat van. En als je ze nou nog eens kon verstaan! Joost begon weer met een kussengevecht en Ruben werd door Peter de tent uit gesleept, het grasveld op. (MARCO DE VRIES) Zondagochtend werden we om 8.00 uur door Peter wakker geslagen met een kussen omdat we moesten ontbijten en daarna onze spullen moesten inpakken. S' middags kregen we cursussen over vliegvisserij (dat mochten we zelf ook proberen), zelf shads maken, werpen en karperonderlijntjes maken. Erg leerzaam en leuk. Toen was alweer de tijd aangebroken om richting Warmond te vertrekken. De drie dagen zijn echt voorbij gevlogen. Onderweg hebben we op kosten van de vereniging nog lekker bij de Mac gegeten. (JOOST VAN DER HULST)

Eenmaal weer thuis kijken we met zijn allen terug op een hartstikke COOL viskamp. Het is alleen jammer dat we zelf maar één keer gevestigd hebben. Gelukkig kunnen we dat nog genoeg. Maar de echte wedstrijdvisserij die je niet zo vaak meer. Dus dat was echt gaaf om mee te maken. Toch waren de avonden het leukst van alles (lekker keten). Al zullen de begeleiders daar anders over denken! (STEFAN DE VRIES)